

תרבות יהודית

Joods Leven in Europa buiten de grote steden

Koning voor een dag

Onder de Poolse joden is een legende over een zekere Saul Wahl in omloop, die één dag koning van Polen was.



De Saul Wahl-Synagoge, detail van een luchtopname, de jaren 1930.

Foto: "Brama Grodzka – Teatr NN"

Hoewel hij slechts een nacht aan de macht was, is het hem in deze tijd gelukt om het lot van duizenden joden te veranderen.

Lees ook de volgende verhalen

- De kandidaat met de muts
- Saul Wahl (1541–1617)
- De Vierlandensejm – Waad Arba Aracot
- De nakomelingen van de eendaagse koning
- De rabbijn en zijn taken